

Piraten havde en tømmerflåde. Der var et sort flag på. Så skulle han spise sin madpakke der var leverpostej og følsesmad og en chokolædemad. Han delte med sine venner for de skulle altid være gode venner.

Så kom Fantomet, og så slås de. Det var piraten der vandt. Så sagde de at han skulle være sammen med dem ~~men~~ det ville han godt. Så ville de slås med alle deres fjender men der var ikke nogen. Så lavede de et bål og de havde en kniv og en skat også skulle pirat bestemme men så skulle de hjem.

Men først cykede de og så fik de saltvand og så kom de store men de så dem ikke for de gemte sig for Robin hood var også med

SLVT

Andreas

En gang var der en cirkusdværg. Han var meget lille og han boede på en skotpladsen. Så kunne han træde på med trædstikker. Der var tre.

Så kom der en drejserobot. Den døde ham. og så kom der en til og den slog ham i battenit med sin monjako. han hed OLEG og der var nogen billeder af nogen som slås og så kuttede de. og så så kom der en hund til, og den var sød. De legde inde i biterne også skulle de hoppe over bakken, men hunden landede i ~~no~~ tisset som den selv havde lavet. Den kunne tisse meget langt men så fik den ondt og skulle i bad.

KLAWs

Den onde dronning

Den onde dronning havde 12345 katte,
hun piskede dem så de blev sorte.
Så kom der en hund der var fra rummet
med en bil.

Det var manden med stenfosterets bil,
han havde sin lillebror på halsen.
Det siger min storebror selv. Hunden
gør og så lyser det ud at øjnene på
stenfosteret. Men han kunne ikke
lide kattene så han sagde til
hunden at den skulle angribe.
Den bed og bed så der kom blod.
Til sidst var alle kattene døde
og så blev den onde dronning
gift med manden og hunden
og de byggede et hus på en
anden planet der hed Bokloris

HENRIK

Der var engang en gammel mand som havde en hest. Hesten hed Bocks. Den var meget stor og den kunne ride og den kunne også flyve.

Så mødte de en stor mand som var stærk. Men så drak manden hvid cola og så stak han øksen ind i maven på manden så han døde.

Så sagde Bocks at nu skulle de konfirmeres og så boede de sammen i en stov indtil de døde.

Så kom Rock og tog dem med til jordberdalen. Så spiste de jordbær for Bocks elskele dem. de fik også hvid cola.

SLUT

Rim

De boede i en by og der var mange biler. Så skulle de flytte fordi faren havde fået et arbejde.

Så kom de hjem og så døde faren han blev spist og manglede en arm. Den havde maskinen i slagterens køge. Så ~~skulle~~ skulle de til begravelse.

Så kom hans farmor og de spillede spil. Først spillede de matador og sagde at hun måtte vælge først.

Hun fik den blå bil og så fik hun den sorte. Så spillede de kinesisk men der manglede nogen kugler.

Så gik de en tur og så fik de slik i slikbutikken.

SIMON

